

## So Much Love

"The situation does not look good."

"What do you mean, doctor?"

"I'm afraid that you haven't got much longer to live."

*The man's face falls. His heart rises like a lump in his throat. He knew that he was sick, but he did not realize how seriously.*

"I understand, doctor."

"I'm sorry Mr. Ginsburg."

*Mr. Ginsburg slowly makes his way home. He walks step by step, lost in deep thought.*

"This is not the first time something like this has happened to me. Five years ago, I lost all of my money. My wife and I have been living on *tse-daka* (charity) ever since. That was very depressing. We have been married for a long time without children. What else can happen to us? Hashem please help."

*Mr. Ginsburg reaches his front door. He knocks lightly and walks in. His wife greets him warmly.*

"How was your day, dear?"

*She senses his uneasiness. Before he has a chance to explain, there is a knock at the door. Mr. Ginsburg turns and answers the door. An older man with a long gray beard is standing there. He has an air of humble dignity about him. His face has a special glow, almost angelic.*

"I have good news for you, Mr. Ginsburg."

"How do you know my name?"

"Never mind. I am coming to inform you that in a matter of weeks, you will have a complete recovery from your illness."

"What? Who are you?"

"Never mind. I have some more good news."

"Yes."

"Your wife is expecting and will give birth to a son."

*Mr. Ginsburg's heart skips a beat.*

"There is more good news."

"Tell me please."

"A great business deal is coming your way. You will be rich in no time."

*Mr. Ginsburg's joy is unimaginable. His*

*heart is ecstatic.*

"Who are you?"

"I am a messenger from Hashem."

*With that, the man turns and walks out, disappearing into the darkness.*



"And you shall love Hashem your G-d with all your heart, all your soul, and all your might." (Devarim 6:5).

All of your heart corresponds to children. All of your soul corresponds to life. And all of your might corresponds to money. How much love is that? The Ohr HaChaim

answers with the aforementioned parable. Imagine a person who was

lacking money and children,

and was deathly ill. Suddenly he is informed that he will soon have all three. How much love he would have for the One Who granted him these gifts! That is the love that we should have for Hashem.

*Kinderlach . . .*

*How much should we love Hashem? As much as we can. How do we arouse that love? Let us begin by thinking of all the good that He has done and continues to do for us, similar to the man in our story. He gave us our life. He continues to preserve our life and our health. He provides for our needs - food, clothing, and shelter. These are only the basics, kinderlach. Hashem does much, much more for us. Recalling these things and thanking Him will arouse a deep love in our heart for The One Who provides us with everything. Love Hashem kinderlach, with all of the love in your heart.*

## Only Good

"Abba, what is the purpose of performing all of the mitzvos?"

"That is a very important question, Chaim. The answer is a verse in this week's parasha. 'And these are the mitzvos, statutes, and laws...learn them in order to do them...In order for you to fear Hashem your G-d...' (Devarim 6:1-2)."

"We must fear Hashem."

"Yes, Chaim. He can make things very unpleasant for us if we do not follow His commands. That is good reason to fear

Him."

"That is puzzling, Abba. In the very same parasha, only three verses later, we are commanded to love Hashem. We generally love someone who does nice things for us."

"Brilliant, Chaim! You have discovered an apparent contradiction. The nations of the world have a difficult time with this concept. Therefore, they create different idols - 'good' and 'bad'. The good idols bring them wealth and pleasure, and the bad ones are responsible for their suffering."

"How do we resolve the question, Abba?"

"Look at the verse in between the other two. 'Hear O Israel: Hashem is our G-d, Hashem is the One and Only' (Devarim 6:4). We know that Hashem is One, and that everything comes from Him."

"Abba, we know that He is totally good. Therefore, how can suffering come from Him?"

"You have brought up another extremely important question, Chaim. The Malbim answers your question by first explaining the order of the verses. We are commanded to love Hashem only after fearing Him, because loving Him is a higher *madrayga* (spiritual level). However, how can we love someone who brings us suffering? The answer is 'Hashem is One.' He is totally good. There is no 'bad' in the world. Unpleasant things are necessary to purify our sins, and pave the way for great things. They are good. 'Shema Yisrael! Hashem is One! It is all from Him. It is all good! Therefore, we love and fear the One G-d, because we know that everything that He does is good.'"

"What if it seems bad, Abba?"

"It is only our imagination. The *yetzer hara* is trying to fool us. Hashem is totally good. Everything He does is truly all good."

*Kinderlach . . .*

*This is a very important idea. It can bring us much pleasure in life, and greatly lessen or eliminate the pain of suffering. How can we remember this concept, take it into our hearts, and make it a part of us? Our sages have a formula. "A person should always accustom himself to say, 'Everything that The Merciful One does is good'" (Berachos 59b). This is so important that the Shulchan Auruch fixes it as a halacha (Orach Chaim 230:5). Keep repeating this over and over kinderlach. It will go into your heart. Kinderlach, may you always merit to see only the good.*

# והגדת לבנך

## פרשת ואתחנן

ילדים יקרים ...

כמה עלינו לאהוב את ה'? ככל יכולתנו. כיצד מעוררים אהבה זו? הבה נתחיל במחשבות אודות כל הטוב שהוא עשה ועושה עבורנו, כמו האיש שבסיפור. הוא העניק לנו חיים. הוא ממשיך לשמור על חיינו ועל בריאותנו. הוא מספק לנו את כל צרכינו – מזון, בגדים ובית. ואלה הם רק הדברים הבסיסיים ביותר. ה' עושה הרבה הרבה מעבר לדברים אלה. אם נזכור את כל הדברים האלה ונודה לקב"ה עליהם תתעורר בלבותינו אהבה עמוקה למי שנותן לנו הכל. אהבו את ה', ילדים, בכל האהבה שיש לכם בלב.

## רק טוב

"אבא, מה המטרה בקיום המצוות?"

"זוהי שאלה חשובה מאוד, חיים. התשובה נמצאת בפסוק שבפרשת השבוע הזה. 'זאת המצווה החוקים והמשפטים... ללמד אתכם לעשות... למען תירא את ה' אלוקיך' (דברים ו', א'ב')."

"עלינו לירא מפני ה'."

"נכון חיים. ה' יכול להצר לנו מאוד אם לא נשמור את מצוותיו. יש סיבה טובה לירא מפניו."

"אבל זה תמוה, אבא. באותה פרשה, שלושה פסוקים אחרי פסוק זה, אנו מצווים לאהוב את ה'. בדרך כלל אנו נוטים לאהוב את מי שעושה לנו דברים טובים."

"אכן, חיים, גילית בחכמתך סתירה לכאורה.

לאומות העולם קשה להבין את המושג הזה. ולפיכך הם יצרו לעצמם אלילים שונים – 'טובים' ו'רעים'. האלילים הטובים מביאים להם עושר והנאה, והרעים הם שגורמים לסבל."

"וכיצד אנו מיישבים סתירה זו?"

"הבט בפסוק שבין שני הפסוקים הסותרים לכאורה: 'שמע ישראל: ה' אלוקינו, ה' אחד' (דברים ו', ד'). אנו יודעים שה' הוא אחד, ושהכל בא ממנו."

"אנחנו יודעים, אבא, שה' לגמרי טוב. כיצד, אם כן, באים ממנו גם ייסורים?"

"העלית עוד שאלה חשובה מאוד, חיים. המלבי"ם עונה על שאלתך זו. הוא מסביר את

סדר הפסוקים. אנו מצווים לאהוב את ה' רק לאחר שאנו כבר יראים ממנו, כי אהבת ה' היא מדרגה גבוהה יותר. כיצד באמת אפשר לאהוב מישהו שגורם לנו ייסורים? התשובה היא: 'ה' אחד'. הוא לגמרי טוב. אין רע בעולם. אנו זקוקים לחוויות הבלתי נעימות כדי להיטהר מחטאינו, וכדי לסלול את הדרך לדברים גדולים וטובים. החוויות הבלתי נעימות הן טובות. 'שמע ישראל! ה' אחד!' הכל ממנו, והכל טוב. לפיכך, אנו גם אוהבים את ה' וגם יראים מפניו, כי אנו יודעים שכל מה שהוא עושה הוא טוב."

"ומה אם הדברים נראים לנו רעים?"

"זה רק בדמיון שלך. היצר הרע מנסה להטעות אותנו. ה' לגמרי טוב, וכל מה שהוא עושה הוא לגמרי טוב."

ילדים יקרים ...

רעיון זה הוא רעיון חשוב מאוד. הוא יכול להביא לנו הנאה רבה בחיים, ולהמעיט או להסיר לגמרי את הכאב שבייסורים. כיצד נוכל לזכור אותו ולחרוט אותו בלבנו עד שיהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו? חכמינו ז"ל מצאו דרך: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד (כל מה שעושה ה', לטובה עושה) (ברכות דף ס' ע"ב). ודבר זה כה חשוב, שהוא נכתב גם כהלכה בשולחן ערוך (אורח חיים סי' ר"ל, סעיף ה'). חיזרו על כך שוב ושוב, ילדים, והדברים יחדרו ללבכם. יהי רצון שתזכו לראות רק את הטוב.

## אהבה גדולה

"המצב לא נראה טוב."

"למה אתה מתכוון, דוקטור?"

"אני חושש שלא נשאר לך זמן רב לחיות."

פניו של האיש נפלו. הוא חש מחנק. הוא ידע שהוא חולה, אך לא ידע עד עכשיו את חומרת מחלתו.

"אני מבין, דוקטור."

"אני מצטער, מר גינצבורג."

מר גינצבורג עשה דרכו הביתה באיטיות. צעד אחר צעד הלך, שקוע במחשבותיו.

"אין זו הפעם הראשונה שדבר כזה קורה לי. לפני חמש שנים איבדתי את כל כספי. אשתי ואני חיים על כספי צדקה מאז אותו יום, וזה מדכא מאוד. אנו נשואים זמן רב, אך אין לנו ילדים. מה עוד יכול לקרות לנו? ה', עזור נא!"

מר גינצבורג מגיע לפתח ביתו. הוא נוקש קלות ונכנס. אשתו מקבלת פניו בחום.

"מה שלומך? איך עבר היום?"

היא חשה בחוסר השקט שלו. לפני שהוא מספיק להסביר מה קרה, מישוהו דופק בדלת. מר גינצבורג מסתובב ופותח אותה. איש מבוגר עם זקן אפור ארוך עומד שם, משרה סביבו אווירה של מכובדות וענווה בעת ובעונה אחת. פניו זוהרות באור של קדושה.

"יש לי חדשות טובות עבורך, מר גינצבורג."

"כיצד אתה יודע מי אני?"

"אין זה משנה. באתי לומר לך שתוך שבועות מספר תחלים לגמרי ממחלתך."

"מה? מי אתה?"

"אין זה משנה. יש לי עוד חדשות טובות."

"כך?"

"אשתך הרה, ותלד בן."

ליבו של מר גינצבורג החסיר פעימה.

"ויש עוד חדשות טובות."

"ספר לי, בבקשה."

"עיסקה גדולה נמצאת בדרך אליך. תוך זמן קצר מאוד תהיה עשיר גדול."

שמחתו של מר גינצבורג עצומה. האושר מציף אותו.

"מי אתה?"

"אני שליח משמיים."

ועם דברים אלה, יוצא האיש מהבית ונעלם בחשיכה.

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו', ה'). "בכל לבבך" – כמו האהבה שאדם רוכש למי שיעניק לו ילדים. "ובכל נפשך" – כמו האהבה שאתה לומד למעניק לו את החיים עצמם. "ובכל מאודך" – כמו האהבה לנותן פרנסה וכסף. כמה צריך לאהוב את ה'? האור החיים עונה על כך במשל שלעיל. תארו לעצמכם אדם שאין לו לא כסף ולא ילדים, ושבונוסף לכך הוא חולה אנוש. פתאום מודיעים לו שתוך זמן קצר יזכה בכל מה שחסר לו – חיים, ילדים וכסף. כמה שהוא יאהב ויוקיר את מי שנותן לו מתנות אלה! זוהי מידת האהבה שעלינו לרכוש לקב"ה.