

Kinder Torah[®]

Parashas Pikudei

Remember the Eighteen

“Abba, can you please help me with my homework assignment?”
“My pleasure, Chaim.”

“We have a difficult question to work on. We are learning about the weekly Amida prayer. We call it Shemoneh Esray because it originally consisted of eighteen berachos. The question is: why were there eighteen berachos? Is there some significance to the number eighteen?”

“That is an excellent and thought provoking question, Chaim.”

“The Rebbe said that our Sages answer this question when commenting on a verse in this week’s parasha.”

“In that case, let us open up the ‘Torah Temima’ Chaim. The author, Rav Boruch HaLevi Epstein from Pinsk collected all of the Gemoras and other works of our sages relevant to the verses in the Torah.”

“Look, Abba! He quotes the Gemora Yerushalmi (Berachos 4:3) on the second verse of the parasha!”

“I see, Chaim. ‘Every day, a man prays eighteen blessings. Why eighteen? Rav Shmuel Ber Nachmani says in the name of Rebbe Yochanan, ‘The eighteen blessings correspond to the eighteen commands in the parasha of Mishkan Sheini.’”

“That answer itself raises a few questions, Abba.”

“Yes, it does need some explanation, Chaim. The Torah Temima gives us the background. The eighteen commands are the eighteen verses that end with the words, ‘As Hashem had commanded Moshe.’ The Torah describes a portion of the work of the Mishkan, and then ends with the statement that Betzalel and Oholiav did everything as Hashem had commanded Moshe.”

“What is Mishkan Shenei, Abba?”

“The Mishkan of Parashas Pikudei, Chaim. The first reference in the Torah to the building of the Mishkan is in Parashas Trumah. That is called Mishkan Rishon. Our parasha, the second description of the work of the Mishkan, is called Mishkan Shenei.”

“I see, Abba. The Torah makes the statement ‘as Hashem had commanded Moshe’ eighteen times in Mishkan Shenei.”

“Right, Chaim.”

“Still, Abba, we need to know what is the connection between this and the eighteen blessings.”

“Yes, Chaim, the Torah Temima continues by explaining that the Mishkan and its successors, the two Bottei Mikdash, provided *kaporos* (atonement) for the Jewish people. The *korbonos* (sacrifices) that were offered there forgave the sins of the Jewish people. With the destruction of the second Beis HaMikdash, this *zechus* was taken away from us.”

“Oy vey vey vey, Abba! What can we do to get a *kapora* for our sins?”

“Hashem gave us a replacement, Chaim. It is called *tefillah* (prayer). The central point of the weekday *tefillah* is the *Amidah* – *Shemoneh Esray*. The *Anshei Kineses Hagedola* (Men of the Great Assembly) authored this prayer, as well as all of our blessings and prayers. They fixed the number of blessings in the *Amidah* at eighteen to remind us that our prayers are a substitute for the offerings that were brought in the Mishkan and Bottei Mikdash. The eighteen blessings corresponding to the eighteen commands in the building of the Mishkan.”



“Wow, Abba! You have changed my whole perspective of the *Amidah* prayer. Instead of being just praise, requests, and thanks to Hashem, I now understand that it is like *korbonos*! My *tefillah* has the power to bring a *kapora*, just as the *korbon chattos* did! The *korbon tomid* forgave the sins of all Klal Yisrael. So can I! I am going to pray with a new *kavannah* (intention) Abba! I am going to offer up my *tefillah* like a *korbon*!”

“May Hashem accept and answer all of your *tefillos*, Chaim.”

“Amen!”

Kinderlach . . .

What can we do to receive a kapora for our aveiyros? The first step is, of course, teshuva. Even after a person has done teshuva, some aveiyros also require the kapora of a korbon. How can we receive that kapora to cleanse our neshamos when we have no Beis HaMikdash? By praying properly. Our sages teach us that prayers are our substitute for korbonos. The eighteen blessings remind us of the Mishkan and its korbonos. Keep this in mind kinderlach, when you are praying. It will undoubtedly help your kavannah, and the effectiveness of your prayers. May we soon have the opportunity to offer up real korbonos in the next Beis HaMikdash!

Who’s Counting?

“Do you have everything that you will need?”
“I’m not sure. Let’s go through the checklist again.”

Slowly they go down the list together, checking off every item.

“Everything is in order. You are now ready to leave on your mission. Remember, when you are finished you will have to return back here and give an accounting of everything that you were given to use on your mission.”

“I understand.”

“You should have much success. May Hashem be with you.”

He makes his way down the narrow tunnel until he is out of sight. When he reaches the other end of the tunnel, two hands gently pull him out.

“Mazel tov! Mazel tov! Your wife has just given birth to a baby boy.”

❧ ❧ ❧ ❧ ❧

“These are the accounts of the *Mishkan* (Tabernacle)” (Shemos 38:21). The Torah proceeds to give an exact accounting of all the gold, silver, and copper that was used in the building of the *Mishkan*. Why was this accounting necessary? Rav Moshe Feinstein answers that the Torah is teaching us a very important lesson. A person must give an accounting of everything that Hashem has given to him. What did he do with the precious time that Hashem gave him on this earth? Did he learn Torah and do mitzvos? Or did he waste his time on frivolities. What did he do with the livelihood that Hashem gave him? Did he give *tsedaka*? Was he blessed with good health? Intelligence? Skills? What did he do with all of these gifts? A person should not think that he can do whatever he pleases. He will have to give an accounting for everything.

Kinderlach . . .

*We are on a mission called life. Hashem gave us many things to use on this mission. He has a checklist of everything. He wants the best for us, therefore, He gave us the Torah which instructs us how to use everything. When we follow its instructions we will be the best that we can be. Did you learn well today? Or did you waste your time spent in school. Did you thank Imma for preparing a delicious meal for you? Or did you let the opportunity to express your gratitude slip by. Did you give *tsedaka* to the poor man who was collecting? Did you eat good healthy food that will make you stronger and healthier? Or did you waste your appetite on junk food. Hashem is keeping count of everything that you do. He wants you to give a good accounting. This will earn something very special for you . . . a good name.*

הגדרת לבנר

פרשת פקודי

שמונה עשרה

"אבא, האם אתה יכול לעזור לי בהכנת שיעורי הבית?"
"ודאי, חיים."

"יש לנו שאלה קשה. אנו לומדים על תפילת העמידה של חול. היא מכונה 'שמונה עשרה' כי במקור היו בה שמונה עשרה ברכות. השאלה היא: מדוע היו בה שמונה עשרה ברכות? האם יש משמעות למספר שמונה עשרה?"
"זו שאלה מצויינת ומעוררת מחשבה, חיים."

"הרבי אמר שחז"ל השיבו לשאלה זו בפירושהם לפסוק בפרשת השבוע הזה."

"אם כן, הבה נפתח את ה'תורה תמימה', חיים. מחברו, הרב ברוך הלוי אפשטיין מפינסק, קיבץ את כל הגמרות והמדרשים של חז"ל הנוגעים לפסוקים בתורה."

"ראה, אבא! הוא מצטט גמרא מירושלמי (ברכות ד', ג') על הפסוק השני בפרשה!"

"כן, חיים. 'בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה ברכות, ולמה שמונה עשרה א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן, כנגד שמונה עשרה צוויין שבפרשת משכן שני."

"תשובה זו בעצמה מעלה כמה שאלות, אבא."

"נכון, יש צורך במעט הסבר, חיים. ובעל ה'תורה תמימה' נתן לנו את הרקע. שמונה עשר הצוויים הם שמונה עשר הפסוקים בפרשה, המסתיימים במילים 'כאשר ציווה ה' את משה'. התורה מתארת חלק ממלאכת המשכן, ומסיימת בהצאה שבצאלל ואהליאב עשו הכל כמו שציווה ה' את משה."
"מהו 'משכן שני', אבא?"

"המשכן של פרשת פקודי, חיים. בפרשת תרומה מתוארת מלאכת בניית המשכן. זה נקרא משכן ראשון. בפרשתנו מופיע התיאור השני של מלאכת המשכן, והוא מכונה משכן שני."

"הבנתי, אבא. במשכן שני, התורה אומרת שמונה עשרה פעמים 'כאשר ציווה ה' את משה'."
"נכון, חיים."

"ובכל זאת אבא: עלינו לדעת מה הקשר בין עובדה זו לבין שמונה עשרה הברכות."

"אכן כן, חיים. התורה תמימה ממשיך ומסביר שהמשכן ושני בתי המקדש שהיו אחריו באו לכפר על עם ישראל. הקרבנות שהוקרבו שם כיפרו על עוונות בני ישראל. עם חורבן בית המקדש השני, ניטלה מאיתנו זכות זו."

"אוי ואבוי, אבא! מה נוכל לעשות כדי לכפר על עוונותינו, אם כן?"
"ה' נתן לנו מעין תחליף לבית המקדש, חיים. התחליף מכונה תפילה. עיקר התפילה בימי חול הוא תפילת העמידה – השמונה עשרה. אנשי כנסת הגדולה הם שניסחו תפילה זו, כמו שניסחו את כל הברכות והתפילות. הם קבעו שמונה עשרה ברכות בעמידה, כדי להזכיר לנו שתפילותינו הן תחליף לקרבנות שהובאו במשכן ובבתי המקדש. שמונה עשרה הברכות הן כנגד שמונה עשר הצוויים בבניית המשכן."

"אבא! שינית את כל התפיסה שלי לגבי תפילת העמידה! במקום לומר שהברכות הן רק שבת, בקשות ותודה לה', אני מבין כעת שהן ממש כמו הקרבנות! לתפילה שלי יש הכוח להביא כפרה, כמו קרבן חטאת! קרבן התמיד? כי? יום יום על חטאי עם ישראל כולו. גם אני יכול לעשות זאת! אני מתכוון להתפלל בכוונה מחדשת, אבא! אני מתכוון להעלות את תפילתי כקרבן!"
"יהי רצון שכל תפילותיך תתקבלנה ותיעננה, חיים."
"אמן!"

ילדים יקרים...

מה נוכל לעשות כדי לכפר על עוונותינו? הצעד הראשון הוא, כמובן, חזרה בתשובה. גם אחרי שאדם חזר בתשובה, יש עבירות שצריכות כפרה בדמות קרבן. כיצד נוכל בכפרה זו שנתהר את נשמותינו אם אין לנו בית מקדש? על ידי תפילה בכוונה. חז"ל לימדו אותנו שהתפילות באות במקום הקרבנות. שמונה עשרה הברכות מזכירות לנו את המשכן ואת קרבנותיו. זכרו זאת, ילדים יקרים, כאשר אתם מתפללים. אין ספק שזה יחזק את הכוונה שלכם, ואת עוצמת תפילותיכם. יהי רצון שזוהי בקרוב להעלות קרבנות אמיתיים בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו!

דין וחשבון

"האם לקחת את כל הנחוץ לך?"

"אני לא בטוח. בא נעבור שוב על הרשימה."

הם עברו שוב על כלהרשימה, וסמנו כל פריט.

"הכל בסדר. אתה יכול לצאת לדרך. זכור, בסיום המשימה, תצטרך לחזור לכאן ולדווח על הדרך בה השתמשת בכל פריט שניתן לך לצורך המשימה."

"אני מבין."

"בהצלחה רבה, יהי ה' עמך בכל דרכיך."

הוא פנה לרדת במנהרה הצרה עד שנעלם מן העין. בהגיעו לצידה השני של המנהרה, אחזו בו שתי ידיים ומשכו אותו בעדינות החוצה.

"מזל טוב! מזל טוב! אשתך ילדה בן."

☞ ☝ ☞ ☞ ☞ ☞

"אלה פקודי המשכן" (שמות ל"ח, כ"א). התורה ממשיכה ומפרטת בדיקת את כמות הזהב, הכסף והנחושת בה השתמשו לבניית המשכן. מדוע היה צורך בפרוט זה. ר' משה פיינשטיין מסביר שהתורה מלמדת אותנו דבר מאד חשוב. כל אדם יצטרך לתת דין וחשבון מדויק על כל דבר שה' נתן לו. כיצד נצל את הזמן שה' נתן לו עלי אדמות? האם למד תורה וקיים מצוות? או האם בזז את זמנו בדברים בטלים? מה עשה עם הכסף בו חנן אותו ה'? האם נתן צדקה? האם התברך בבריאות? בחכמה? בכשרונות? מה עשה עם כל המתנות האלו? אסור לאדם לחשוב שמותר לו לעשות ככל העולה על רוחו. בסופו של דבר יהיה עליו לתת דין וחשבון מפורט על הכל.



מבט מן הפתח אל פנים המשכן (מבוסס על תיאור התורה)

ילדים יקרים...

אנחנו נמצאים במשימה הנקראת חיים. ה' צייד אותנו בכל הנחוץ לנו למלוי משימה זו. יש לו רשימה מפורטת של הכל. הוא רוצה את הטוב ביותר עבורנו ומשום כך נתן לנו את התורה המלמדת אותנו כיצד להשתמש בכל דבר. אם נפעל לפי הוראותיה, נהיה טובים ביותר שאנו יכולים להיות. האם למדתם היטב היום או בזבותם את הזמן? האם אמרתם תודה לאמא על הארוחה הטעימה שהכינה לכם, או שמא נתתם להודמנות להכיר טובה, לחמוק מכך? האם נתתם צדקה לעני שדפק בדלת? האם אכלתם אוכל טוב שיחזק ויבריא אתכם? או שמא בזבותם את התאבון על ממתקים. ה' רשם כל מה שאתם עושים. הוא רוצה שתוכלו למסור דין וחשבון טוב ומוצלח. באופן זה תוכלו לקנות לעצמכם משהו מיוחד מאד... שם טוב.